

Wat staat Valkenburg binnenkort te wachten?

Valkenburg aan de Geul slaapt nog een denkbeeldige winterslaap. Niemand reageerde namelijk op het door de ideeënrijke burgemeester Eurlings meermaals in de media gevite besluit, dat de (nu dus voormalige) Gemeente Valkenburg aan de Geul is omgezet in... een 'product': "het product Valkenburg" noemt hij het met hoorbare trots. Het is onopgemerkt (in ieder geval zonder merkbare tegenstand) een 'Mc-Valkenburg' geworden, logischerwijze niet gevrijwaard van mogelijke gevolgen. Welke? Over consequenties hoeft de wakkere burger – wie en waar? – niet lang na te denken. De toekomst zet haar eigen, niet te miskennen, (merkwaardige) richtingwijzers uit. Namelijk tot tweemaal toe, heb ik kortgeleden een groepje moslims in traditionele kledij door 'Mc-Valkenburg' zien rondneuzen. In een groep waren één of twee mannen zonder twijfel herkenbaar als leden van een 'vorstelijke' familie. Die vallen namelijk op door de met goudband afgezette licht bruine omhang of 'overjas'. Het hoofd van de zes mannen was omhuld met de gebruikelijk shemagh en 'bekroond' met een dubbele zwarte iqal, de rubber banden die het doek op de plaats moet houden. Ze friemelden onophoudelijk aan hun gelige 'rozenkrans', de onafscheidelijke tasbih of kralenketting. Ik kon ze natuurlijk niks vragen, daar ik het Arabisch – buiten een paar woorden – niet machtig ben. Toch ben ik, vreselijk nieuwsgierig geworden, ze gevolgd tot op het Walramplein. Blijkbaar stond daar hun vervoermiddel, een Mercedesbus. Dat kwam ik te weten omdat één van de mannen

er naar toeliep, terwijl de anderen de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstandkerk van nabij gingen bekijken. De kerkdeuren zaten duidelijk op slot. Maar zichtbaar verrukt bogen ze zich over de kademuur van de Geul. Ik begreep dat het voor hen een onverwacht 'godsgeschenk' moest betekenen: stromend water voor de grote rituele wassing (ghusl).

Stel je voor dat één van de grootste aandeelhouders van de Koninklijke Shell, de jonge en zeer rijke Emir van Katar, Zijne Hoogheid sjeik Tamim bin Hamad bin Al-Thani, de voormalige gemeente, nu 'Mc-Valkenburg a.d. Geul' geheten, opkoopt...? Tja, die mogelijkheid valt niet uit te sluiten! In veel grote steden zijn al hele wijken in handen van onze Arabische medemens. Geld genoeg. Zeker voor een aantrekkelijk en te overzien product, zoals 'Mc-Valkenburg'. Zonder twijfel is te zien dat de tijdgeest de Arabier met geld in zijn kaart speelt. Van de moslims uit bekeken is er, als voorbeeld, aan een toekomstige moskee (masjid) al geen gebrek. Ze staat sinds kort kant-en-klaar, met minaret en al: de voormalige Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk. Het mag intussen duidelijk zijn geworden: dat het 'Altijddurende' fake was. Dat hadden de bezoekers uit het Midden-Oosten blijkbaar al voor hun komst naar 'Mc-Valkenburg' begrepen. Maak je, voor een andere toekomst, gereed beste 'Mc-Valkenburgers', als de muezzin je binnenkort 5 (!) maal per dag oproept, om subiet op de knieën te gaan voor het salat. En, volgens de natuurwet: oefening baart kunst! Ook voor de horeca heb ik alvast een aanbeveling: Alaykom as-salām.<<

Lou Heynens

<kijk op
vandaag
volgens
jees>

